

*Mijn naam is Ellen Kerkvliet. Mijn man Daan en ik wonen op Kerklaan en zijn de naaste burens van de beoogde wissellocatie voor scholen. Ik spreek hier namens onszelf en ook namens 20 omwonenden.*

Geachte leden van de commissie samenleving,

In de zomer van 2018, vlak voordat het op de veiling kwam, dacht de gemeente haar slag te hebben geslagen. Ziezo, we hebben voor 7 ton een kantoorpand gekocht, dat na een verbouwing van 1,5 miljoen gedurende twintig jaar mooi als school dienst kan doen. En er zit nog een parkeerterrein bij ook, dus de speelplaats is ook geregeld. Opgelost, wij zijn klaar voor het IHP.

Maar...het is niet opgelost. **De gemeente is verantwoordelijk voor het woongenot van haar inwoners.** Heeft de gemeente er wel aan gedacht dat die zogenaamde speelplaats pal onder een flatgebouw met 77 woningen ligt? Zoals bekend stijgt geluid op tegen een stenen muur. Al die mensen wilt u achter een glazen wand stoppen! En heeft de gemeente wel goed naar de locatie gekeken?

Nu zit een aantal mensen namens wie ik spreek in een klankbordgroep. Ik heb de betekenis eens opgezocht: "Een speciaal samengestelde groep mensen die als luisterend oor fungeert." Jazeker, er wordt naar ons geluisterd. Maar je hebt 'luisteren' en 'ergens gehoor aan geven'. **Wij hebben de indruk dat de gemeente wel luistert, maar vervolgens haar eigen gang gaat.** Terwijl wij als omwonenden nu juist de ervaringsdeskundigen zijn en onze inbreng dus zwaar zou moeten wegen. Wat ervaren wij als omwonenden?

**Verkeersdruk.** Veel kinderen zullen met de auto gebracht worden. De school is een wissellocatie dus de kinderen komen uit verder gelegen delen van Heemstede. En het is als ouder nu eenmaal handig om per auto op weg naar je werk je kind bij school af te zetten. Volgens de plannen komt daarvoor een kiss-and-ridestrook op de Kerklaan. Denkt u echt dat het kussen-en-wegwezen is? Hoe doet of deed u dat zelf toen u uw kind naar school bracht? Dat wordt een enorme opstopping. Vervolgens wordt het verkeer, vanwege het eenrichtingsverkeer, naar de Binnenweg en Raadhuisstraat gestuurd. U weet wel, dat nu al chaotische, drukke winkelhart van Heemstede. Wilt u dat echt? Of moet het door de smalle Limburglaan en Brabantlaan?

De Kerklaan kan al die drukte gewoonweg niet aan. Als alternatief stellen de bewoners van de Kerklaan voor om de kiss-and-ridestrook langs de Provinciënlaan te maken. Daar is meer ruimte en het verkeer kan verschillende richtingen op om weg te stromen. Ja, daar moet wat voor aangepast worden, maar we hebben het wel over een periode van zeker twintig jaar. En de ruimte daarvoor is er.

**Onveiligheid.** Er gaan - gelukkig - ook kinderen op de fiets naar school. Nu is er een vrijliggend fietspad langs de Kerklaan, met eenrichtingsverkeer vanaf de Binnenweg. Maar omdat voor de deur van de Aldi veel dubbel geparkeerd wordt, rijden de auto's noodgedwongen over het fietspad. Levensgevaarlijk! Handhavers zien we hier nooit. Fietsen richting Binnenweg is vanwege de smalle rijbaan nú al ondoenlijk; veel fietsers rijden daarom tegen de rijrichting in op het fietspad, met scheldpartijen tot gevolg. Het kruispunt met de Provinciënlaan is onoverzichtelijk en gevaarlijk. Gaat u dat oplossen, en hoe dan?

**Parkeerdruk.** Het uitgevoerde parkeeronderzoek komt volstrekt niet overeen met de werkelijke situatie. Door de winkelstraten om de hoek en de Aldi is er nu al vaak geen parkeerplekje te vinden. De buffer op het terrein van het voormalig politiebureau zijn we straks natuurlijk kwijt. Denkt u nu echt dat de ouders hun auto honderd meter verderop parkeren? Nee, dat wordt met knipperlichten aan op de stoep of dubbel geparkeerd onder

het mom van: "Ik ben zo terug hoor!" Over de smalle stoep lopen heel veel bejaarde bewoners met een rollator richting Aldi en winkelstraat, zij zullen er niet meer langs kunnen.

Dan zijn er nog de **problemen rond de privacy** in, letterlijk, onze backyard op nummer 59. Die wordt ernstig geschaad. Wij zijn benieuwd wat u daaraan gaat doen.

**Concluderend:** Het is al met al een slecht plan. Als u de keuze heeft, zie er dan van af. Het kan nog en het zou u sieren. Wel eens gedacht aan weer verkopen? Slopen en er mooie woningen neerzetten?

**Wij verzoeken de raad met klem de besluitvorming op te schorten, totdat de omwonenden werkelijk gehoord zijn.**