

26 juni inspraak cie samenleving over opvang AMV's aan de Dreef

Misschien ook tijd voor een ander geluid.

De gemeente Heemstede, maar ook wij inwoners van Heemstede hebben een plicht om mensen in nood te helpen. Ook als het onszelf soms niet goed uitkomt. Het COA moet dit jaar in Nederland voor bijna 5000 amv's extra plekken vinden.

Nederland heeft al heel lang ervaring met alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV's) en we weten ook hoe belangrijk goede kleinschalige opvang van deze pubers is, voor hun verdere ontwikkeling, maar ook voor het verwerken van eerdere opgelopen trauma's. Ze zijn hier zonder ouders in de buurt, maar ook vaak zonder verdere familieleden.

Niet alleen voor onze eigen pubers, maar juist ook deze pubers zonder familie is goede begeleiding, coaching en onderwijs essentieel.

Ze hebben allemaal individueel al door de rechter een voogd van de stichting Nidos toegewezen

gekregen die hen intensief moet begeleiden en coachen, en indien nodig, net als gewone ouders van een kind, besluiten namens deze minderjarige mag nemen.

Het is dan mooi dat ze niet met teveel leeftijdsgenoten bij elkaar zitten, waardoor de groepsdruk beperkt blijft.

En dat ze midden in een relatief kleine gemeenschap als Heemstede worden opgenomen en niet op een afgelegen locatie waar ze nooit een normaal mens tegen komen.

Als nu de Dreef volgens de kenners van het COA een goede kleinschalige locatie blijkt te zijn en we kunnen in dit mooie dorp 25 jongeren opvangen, laten we dat als je blijft doen. Laten we niet bang zijn, laten we naar de verhalen van deze kinderen luisteren en schrikken van wat ze al op deze leeftijd hebben meegemaakt. Dan weten we hoe goed wij het hier hebben en wat een rust we in het leven van deze jongeren kunnen brengen door gastvrij te zijn, ze te helpen en te ondersteunen.

Ik zou zeggen gemeente koop de woning, verhuur het aan het COA en roep de inwoners van

Heemstede op hun beste beentje voor te zetten, zoals we bereid waren te doen voor de Oekraïne. Help deze pubers goede volwassenen te worden.

En als het COA het gebouw niet meer nodig heeft dan zijn er vast weer andere groepen die ook onderdak en hulp nodig hebben.

En waarom weet ik dit soort dingen: omdat ik voor mijn werk over de hele wereld vluchtelingen heb gezien, omdat ik weet dat de kinderen daar het eerste slachtoffer van worden met blijvend letsel door gebrek aan onderwijs, opvoeding aan alles.

Omdat ik lang bij Justitie directeur Vreemdelingenbeleid ben geweest in een tijd dat ons land nog veel meer asielzoekers en amv's moest opvangen dan nu. En daarna directeur Justitieel Jeugdbeleid, waaronder ook de voogdij door de stichting Nidos voor amv's valt.

Ik wens jullie veel wijsheid en liefde voor de medemens toe.

Ik dank jullie wel.