

# (Ver-)welkom jonge, alleenstaande asielzoekers

Mijn naam is \_\_\_\_\_, ik woon \_\_\_\_\_ vlak bij het pand waar de gemeente 25 jonge, alleenstaande asielzoekers wil opvangen. En ik ben in principe VOOR dit plan, los van de bestuurlijke details en uitwerking.

De gemeente heeft een taakstelling gekregen om voor opvangplekken te zorgen. Al maanden valt mij op dat bij elk voorstel dat de gemeente doet bewoners in verzet komen en dit afwijzen. Altijd wordt er een suggestie gedaan dat opvang elders veel geschikter is. Dit wordt vervolgens door diverse lokale en landelijke media opgepikt en in negatieve zin uitvergroet. Over de voorstanders hoor je weinig. Zo kan dit niet langer. Ook Heemstede, en dan bedoel ik vooral Heemstedenaren, moeten hun verantwoordelijkheid nemen!

Na de oorlog is ongeveer 4,5% van onze bevolking geemigreerd. Dat was actief overheidsbeleid. Een minderheid van die mensen is teruggekomen. En nu kunnen wij in Heemstede nog geen tiende daarvan opvangen? Dat is een hartvochtige stellingname.

De Dreef is een straat met fijne huizen, sommigen noemen het villa's. Gemiddeld heeft een bewoner een slordige 95m<sup>2</sup> ter beschikking, boven het gemiddelde in Heemstede en ruim boven het landelijke gemiddelde. En nu heeft de gemeente een plan om 25 jongeren te huisvesten in een pand van 440m<sup>2</sup>? Dat kan toch niet?

In ons huis woonde vanaf 1942 en 25 jaar lang een gezin met 5 kinderen en nog eens 4 anderen. In totaal 11 mensen. Vrijwel evenveel per m<sup>2</sup> als is voorgesteld voor dit plan.

Mijn vrouw woonde tijdens haar schooltijd in een opvanghuis voor kinderen van expats. Ook zij was dus een soort alleenstaande minderjarige van een economische vluchteling. En ook daar was de dichtheid vergelijkbaar hoog. Ook dat ging prima.

Maar hoe zit dat dan met de veiligheid? Al die hormonen van die kinderen, die dan in contact komen met onze kinderen? Ja, dat is wel een punt. Ik heb haar in die tijd leren kennen, ben daar menigmaal 's nachts over muurtjes geklommen en ben al 25 jaar gelukkig met haar getrouwd. Kinderen ontmoeten elkaar, sluiten vriendschappen en, ja, soms worden ze ook verliefd. Is dat niet dat niet de essentie van het leven?

Terug naar de asielzoekers. Het zijn kinderen. Zij hebben het recht op veilige opvang, medische zorg, onderwijs en ontwikkeling. Net zoals al onze kinderen dat recht hebben.

25 kinderen is nog geen 3% van de kinderen in Heemstede van dezelfde leeftijd, dat kan dat huis, de buurt en de gemeente heus wel aan. Het is aan ons om dat verder te regelen.

In plaats van ons te verzetten, roep ik dus de gemeente en haar inwoners op dit plan te omarmen en zich actief in te zetten voor hun verdere ontwikkeling en groei. En dan beloof ik dat ik die kinderen als betrokken buurman zal helpen en ondersteunen.

Dank u.