

Bij deze wil ik mijn ongenoegen uitspreken over de nalatigheid van de gemeente Heemstede tijdens het opvriezen van de straten .

De Bewoners van de Spaarneborgh konden tijdens de gladheid het appartementencomplex dagen niet verlaten om dat het spiegelglad was

In de gevangenis waar onze criminelen vertoeven wordt er op de luchtplaats gestrooid met zand anders zouden ze misschien kunnen vallen.

Maar dat de wegen overal begaanbaar werden gemaakt door de gemeente vonden ze het niet nodig om om al die honderden mensen (. de meeste boven de 70)

de toegang tot de Johan Wagenaarlaan vrij te maken van ijzel

En als die vallen dan ,ach opgeruimd staat netjes

Schaamt U zich niet?

Een zeer boze bewoner die 3 dagen vast zat